

## GASTENBOEK LAÏSFANS - 2009-2012

21-06-2012

Ilse Six  
Kortrijk

Hallo, wij hebben onlangs jullie laatste voorstelling, Songs we embrace, bekeken, beluisterd en vooral goedgekeurd. Het was genieten van het eerste tot het laatste moment. Leuk dat jullie brede muzikale voorkeuren gelijklopend is met onze muzieksmaak, want dit project was toch weer eens iets anders. Persoonlijk vooral, door de eigen versies te horen van jullie lievelingsliedjes en de kleine anekdotes. En een fijne a capella afsluiter (wij hebben jullie bezig gezien in Ieper) Achteraf wel een beetje ontgoocheld dat er geen cd van deze tournee te vinden was... Maar nu zie ik via reclame van een gazet dat jullie opnieuw te zien zullen zijn met 'Songs we embrace', en krijg ik weer n sprankeltje hoop! Ik zou dolgraag nog kunnen nagenieten van de mooie pareltjes die jullie brachten... en ja, de muziekcollectie mag weer uitgebreid worden? Alvast mijn felecitaties, goed bezig meiden (en Maandacht!) Vriendelijke groeten Ilse

\* \* \* \* \*

15-03-2012

Ajay  
Ajay

Wat heb ik weer genoten van een prachtig project. Iedere keer weer uitkijkend naar en genietend van de repetities. Langzaam bouwt alles op: de muziek maar ook alles daaromheen. En dan uiteindelijk de grote momenten: de generale en de uitvoering. De reacties van de bezoekers bij de kaartcontrole waren meteen hartverwarmend. Men vond de koorkleding heel mooi. Wat een geel accent op zwart al niet doet! Het was dan ook een prachtig gezicht. Het zingen tijdens de generale vond ik zwaar. Het is met ieder project toch weer wennen aan de Hooglandse Kerk. Het slotkoor ging niet best en maakte mij zenuwachtig voor de uitvoering. Gelukkig ging het boven verwachting. Wat kleine schoonheidsfoutjes maar al met al een schitterende uitvoering. De reacties uit het publiek waren heel positief en dat voelt toch altijd weer fijn. Nog even naborrelen en nagenieten maar dan komt voor mij toch altijd weer het onvermijdelijke zwarte gat. Ik vul het op met het luisteren naar de cd en het luid meezingen van de koorstukken. Jammer dat het weer voorbij is! Bestuur, bedankt voor de bergen werk die jullie verzet hebben om dit project mogelijk te maken! Overal was aan gedacht en alles was weer tot in de puntjes verzorgd. Paul Valk, bedankt voor de gezellige, humoristische en kundige begeleiding. Fijn dat jij het project over hebt willen nemen en tot zo een goed einde hebt geleid. Ik heb er een hoop van geleerd en neem er veel leuks van mee in mijn werk. Eerst even afkicken maar dan kijk ik toch weer uit naar het volgende project. Ik wens het nieuwe bestuur veel succes. Yolanda Bonthond

\* \* \* \* \*

13-07-2011

Sven  
Aarschot

Hoi, Ik heb onlangs het liedje kabouter kiekeboe ontdekt. Ik zou dat liedje willen gebruiken in mijn kleuterklas om rond te werken. Wanneer ik naar de tekst kan ik er wel een inhoudelijk thema in vinden (respect voor de natuur, ecologie, groenbehoud, ...). Nu vroeg ik me af of het ook zo is. Bedankt he Sven

\* \* \* \* \*